



Εργασία στα Θρησκευτικά

Οι προφητείες του Ησαΐα για την εποχή
του Μεσσία



Α. Εισαγωγή
στη ζωή του
Προφήτη
Ησαΐα.



- Ο προφήτης έδρασε στο Βασίλειο του Ιούδα για 40 χρόνια την ίδια εποχή με τον Μιχαία. Ο Ησαΐας από τους πρώτους σχεδόν χριστιανικούς αιώνες χαρακτηρίστηκε ως ευαγγελιστής προφήτης και ο μεγαλύτερος από όλους. Διότι σε κανέναν δε συναντάμε τόσο καθαρή και τόσο ανεπτυγμένη διδασκαλία για τον Μεσσία, όσο σε αυτόν. Στις προφητείες του γίνεται λόγος για το πρόσωπο και την εποχή του Μεσσία, για τον ερχομό και τα θαύματά του, για τα πάθη του Δούλου του Θεού, όπως ονομάζει τον Μεσσία.



**Β. Οι
προφητείες
για το
πρόσωπο και
την εποχή του
Μεσσία.**



- «Ένα κλωνάρι θα φυτρώσει απ' τον κορμό του Ιεσσαί, κι ένα κλαδί θα ξεπροβάλει από τις ρίζες του.» (Ησ.11,1)
Ο Μεσσίας ως άνθρωπος θα κατάγεται από την γενιά του Ιεσσαί, πατέρα του Δαβίδ. Πράγματι, η Παναγία μητέρα του Κυρίου καταγόταν από την γενιά του Δαβίδ.



Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΡΘΕΝΟΣ Εικόνα
Μονής Σινά.

- Ως άνθρωπος θα γεννηθεί από Παρθένο, δείγμα της θεότητας του: «Γι' αυτό ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι: η παρθένος θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ* (ο Θεός μαζί μας).» (Ησ.7,14)



- Έτσι, και έγινε η παρθένος γέννησε κατά τρόπο θαυμαστό – ει Πνεύματος αγίου τον μονάκριβο γιο της. Ο ευαγγελιστής Ματθαίος εφαρμόζει ακριβώς στο πρόσωπο του Ι. Χριστού την προφητεία αυτή και δίνει και την ερμηνεία του ονόματος Εμμανουήλ «ο Θεός μαζί μας».



- Θα έχει πάνω του όλα τα χαρίσματα, ως φορέας του Πνεύματος του Θεού: «Πάνω του θα αναπαύεται το Πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, την ικανότητα ν' αποφασίζει, τη δύναμη να ειπτελεί...»
Πράγματι, ο Ιησούς Χριστός είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος (βάπτιση)



- Η εποχή του θα είναι εποχή σιότους πνευματικού, λόγω της αδυναμίας πραγματικής σχέσης με τον Θεό, ενώ οι πρώτοι που θα ακούσουν το κήρυγμα του θα είναι κάτοικοι της Γαλιλαίας: «Η χώρα Ζαβουλών και η χώρα Νεφθαλείμ..... Ο λαός που βάδισε μες τα σιοτάδια είδε ένα λαμπρό φως και λάμπει φως πάνω σ' αυτούς που κατοικούνε σε τόπο σιοτεινό.» (Ησ. 9,11)

Ο Ιησούς Χριστός πράγματι ήρθε ως φως των ανθρώπων: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, εκείνος που με ακολουθεί, δε θα πλανιέται μέσα στο σιοτάδι, αλλά θα έχει το φως που φέρνει στη ζωή» (Ιωαν.8,12)





Γ. Οι
προφητείες
για τα
θαύματα του
Μεσσία.



- Ο Μεσσίας θα κάνει σημεία θαυμαστά: «Τότε τα μάτια θα ανοιχτούνε των τυφλών και των κουφών και τα αυτιά θα ακούσουν. Τότε ο χωλός καθώς και το ελάφι θα πηδά και η γλώσσα του κωφάλαλου θα τραγουδάει.» Ο Κύριος ευεργετούσε διαρκώς και θεράπευε τους πάντες. Τα θαύματα Του ήταν πάμπολλα και συνεχή, αποδεικνύοντας την θεότητα Του και την αλήθεια της αποστολής Του.







Δ. Οι
προφητείες
για τα πάθη
του Δούλου



- Παρόλο το θαυμαστό έργο του ο Μεσσίας θα υποστεί πολλές δοκιμασίες και πολλά πάθη. Ο Ησαΐας μιλά για τον Μεσσία που θα συνεργαστεί με τον Θεό για την σωτηρία του κόσμου με την υπακοή, την ταπείνωση και την επιμονή του υπηρετεί το σχέδιο του Θεού. «Την ράχη μου έδωσα σε αυτούς που με μαστίγωναν και το σαγόνι μου σε αυτούς που με χαστούκιζαν δεν έκρυψα το πρόσωπο μου όταν με βρίζανε και με έφτυναν. Ο Κύριος θα με βοηθήσει γι' αυτό και δεν θα ντροπιαστώ. Για αυτό σιλήρουνα το πρόσωπό μου, να γίνει σαν την πέτρα που δεν αισθάνεται και ξέρω πως δεν θα απογοητευτώ.» (Ησ. 50,6-7)



- Η προφητεία ειπληρώθηκε στο αιέραιο στο πρόσωπο του Χριστού, όπως λέει και ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας «έρχεται με την θέληση του να σφραγιαστεί... Σε θάνατο καταδικάζεται εξευτελιστικό ο αναμάρτητος.» Το εικούσιο πάθος του θα είναι η σωτηρία του κόσμου: σхиώνει αυτός τις αμαρτίες μας, για να δικαιωθούμε και να γιατρευτούμε εμείς. Με την θυσία του θα συμφιλιωθούμε με τον Θεό. «Αυτός φορτώθηκε τις αμαρτίες όλων και πονά για μας... Μα ήταν αιτία οι μαρτυρίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε... στις πληγές του βρήκαμε την γιατρεία μας... Ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του η ανομία. Βασανίζονταν και όμως υπέμενε, χωρίς παράπονο σε κανέναν. Σαν πρόβατο τον οδηγούνε στην σφαγή, καθώς το αρνί που στένεται μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε.»



- Πράγματι, ο Χριστός είναι «ο αίρων την αμαρτία του κόσμου» (αυτός που σηκώνει τις αμαρτίες όλου του κόσμου). Με την θυσία του που κορυφώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού, κατέργησε την αμαρτία και άνοιξε και πάλι την Βασιλεία του Θεού. Το πάθος του και ύστερα η Ανάστασή του ήταν η απελευθέρωσή από τα πάθη μας και μάλιστα από τον μεγαλύτερο εχθρό μας, τον θάνατο.



Ε. Οι
προφητείες
του Ησαΐα
για την
εποχή του
Μεσσία.



- Με την 2^η παρουσία του Χριστού θα συμφιλιωθούν όλα τα πλάσματα της φύσης μεταξύ τους....
«Τότε θα κιάθειαι ο λύκος παρέα με το αρνί...»





■ «...και θα
κοιμάται ο
πάνθηρας με το
κατσίκι
αντάμα...»





■ «...το
μοσχάρκι και
το
λιονταρόπουλο
θα βόσκουνε
μαζί...»





- ...,με τον άνθρωπο...
«...το βρέφος άφοβα θα
παίζει στη φωλιά του
φαρμακερού φιδιού.»





■ ...και με την φύση.







- Δεν θα υπάρχει κακό στην ζωή των ανθρώπων. Κανένας δεν θα προξενεί κακό στον άλλον. Και η συμφιλίωση των κρατών ως προς τις ρατσιστικές αντιλήψεις, στους πολέμους κ.α.





- Ο ερχομός του Μεσσία θα φέρει χαρά στους ανθρώπους :
«Μυριάριθμο κανείς το έθνος , Κύριε, του αυξάνεις την χαρά χαίρονται μπρος σου όπως στο θέρος... Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί ένας γιος πάνω στους ώμους μας η εξουσία του θα μείνει και τ' όνομά του θα είναι: Αγγελιαφόρος της μεγάλης απόφασης του Θεού για την σωτηρία του κόσμου, σύμβουλος θαυμαστός, Θεός ισχυρός, της ειρήνης άρχοντας και αιώνιος Πατέρας... Μεγάλη θα είναι η εξουσία και η ειρήνη ατελείωτη». Πράγματι, ο Χριστός έφερε την χαρά, γιατί ως δυνατός Θεός μας έσωσε από την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Μας ειρήνευσε με τον Θεό, με τους συνανθρώπους μας, με τον εαυτό μας και με όλον τον κόσμο.

Εργασία στα Θρησκευτικά

Μαθητής: Παντελής Τύπου

Τμήμα: Α'5

Καθηγήτρια: Βαχτσιαβάνου

Μαλαματή